

Musz

Atelier & winkel

Nieuwsbrief

augustus 2020

Hallo,

Wat zijn het warme dagen geweest! Zelfs in Musz werd het benauwd. De temperatuur is nu weer lekker aangenaam. Ik klaag niet, binnenkort gaan er zes verwarmingselementen aan om de boel weer warm te krijgen.

In de vorige nieuwsbrief gaf ik aan wat meer informatie over de geluksartikelen te willen delen.

Tijdens het jarenlang werken in de Wereldwinkel ben ik steeds meer te weten gekomen over de verschillende gelukssymbolen in diverse culturen. In Musz kun je houten gelukspoppetjes kopen uit China, maar ook geluksolifantjes uit Sri Lanka en worrydolls uit Guatemala. Een geluksolifantje kun je het beste zo neer zetten dat de olifant uit het raam kan kijken, de worrydolls zijn kleine zorgenpoppetjes. Vertel je zorgen tegen het poppetje en leg ze onder je kussen.



Mooie sleutelhangers met een vlinder met 'boze oog' kralen':

'Het blauwe boze oog, Nazar Boncugu is in Turkije heel bekend. Dit is de tegenhanger van het oog van Horus, het boze oog. Men gelooft dat het blauwe oog alle slechte energie van het boze oog absorbeert of zelf terugstuurt naar degene die je dit ongeluk aan wou doen. Het beschermt je dus tegen het kwaad'.

Dan zijn er nog Bonfim lintjes. Deze gekleurde lintjes hebben Els en ik verwerkt in sleutelhangers met beschermengeltjes en mooie glaskralen. De gelukslintjes komen uit Brazilië, uit de streek Bahia. Op het lintje staat de tekst: Lembranca do Senhor do Bonfim de Bahia, wat zoveel betekent als: 'een herinnering van de Heer van Bahia, van de goede afloop'. In Brazilië knopen de mensen de lintjes aan de hekken rondom de kerk. Ook kun je de lintjes om je pols dragen. Leg er 3 knoopjes in en doe een wens bij ieder knoop. Valt het lintje af na verloop van tijd dan gaan je wensen in vervulling.



Vanaf nu zijn er ook half edelstenen te koop. Bergkristal, Amethyst, rozenkwarts en aventurijn. Losse stenen, ruw en getrommeld. Bij iedere steen zit een informatiekaartje. Je kunt ze los kopen of in een zakje van drie. Aan een ketting of als armbandje. De gouden driehoek bestaat uit een amethyst, rozenkwarts en bergkristal, samen zorgen ze voor een optimale energiestroom en een prettige sfeer in huis.

Graag wil ik jullie aandacht vragen voor twee andere producten:

De Swazi candles van Fairtrade importeur Gone Arty zijn bijzondere kaarsen uit Swaziland. Mooi gedecoreerd en ook geschikt om een waxinelichtje in de branden. Door Corona is de productie helaas stil komen te liggen. De situatie werd voor de producenten zo schrijnend dat verschillende Wereldwinkels geld hebben gestuurd voor voedselpakketten. Veel buitenlandse afnemers hebben hun orders gecancelld. Winkeliers werd gevraagd

om extra kaarsen in te kopen om de productie weer op gang te helpen. Omdat alle kleine beetjes helpen, zijn er verschillende mooie kaarsen ook in Musz te koop.



Een ander project zijn de Rondbreisjaaltjes van Mieke de Wit. Mooie colletjes gebreid van gekleurde wol uit Zweden. In 2010 is Mieke sjaaltjes gaan breien na het plotselinge overlijden van haar man Ronald (mijn zwager).Mieke laat de sjaaltjes achter bij stations, bibliotheken en in ziekenhuizen, voor de eerlijke vinder. Met een gedichtje en een link naar haar blogspot. Nu is er een speciale editie te koop in Musz. De gehele opbrengst van de sjaaltjes gaat naar Vluchtelingenwerk. Zoals Mieke zegt: 'naar mensen die op vele manieren met verlies te maken hebben en juist in deze coronatijd niet vergeten moeten worden'.

kijk ook eens op het blog van Mieke, Stof tot nadenken

www.miekedewit.blogspot.nl



Op donderdag 17 september is er een workshop in het atelier. We gaan een dromenvanger maken van kanten kleedjes en lint. Er zijn 5 deelnemers en daarmee is de workshop vol. Iedere deelnemer heeft dan een eigen tafel om aan te werken. De veiligheid staat toch voorop.



Ik sluit af en zeg: Tot ziens in Musz, de winkel of het atelier!



DE WEG NAAR GELUK

IS HOUDEN

VAN BEREN

Loesje

Groeten van elise

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar familie en of vrienden!